

Artistieke foto van het kapelletje in de Moskesstraat!
© Hans Boudart



... actuele info op www.terlanen.be ...

Beste Terlanenaar

Deze zomerse Turfput bevat voor elk wat wils: een interview met de 'chef' van de fanfare, informatie over Terlanen gedurende WOI, maar ook wat ons vandaag bezighoudt in de dorpsraad.

U hebt immers wellicht opgemerkt dat de parking aan de kerk er opgebroken bijligt: na het bouwverlof wordt deze ruimte onder handen genomen en als we de plannen mogen geloven wordt het een mooi plein met banken en plaats voor jong en minder jong: Terlanen zou Terlanen niet zijn indien we het samen-zijn niet hoog in ons vaandel zouden schrijven.

Ook deze zomer zullen we de gelegenheid hebben om elkaar te ontmoeten, te beginnen met de zomerkermis op zondag 13 juli. We hopen echt dat iedereen die dag komt meedoen met vrienden en burenen, nieuw en oud (zie het artikel hieronder).

Dat we het in het kookhoekje hebben over pasta met mosselen is wellicht niet vreemd gezien de meer dan duizend kilo lekkere mosselen die de fanfare ons opnieuw zal serveren gedurende het laatste weekend van juli.

Tijdens de vakantie mag het allemaal iets meer ontspannen dan anders, met meer oog en tijd voor elkaar en voor de mooie natuur rondom ons.

'Terlaangenaam' is de passende naam die de organisatoren van het recente wijkfeest hanteren. Aan allen van harte een Terlaangename zomer toegewenst.

Nieuws uit de parochie

Ook **deze zomer** blijft onze parochie bijzonder actief.

Als hoogtepunt is er, na een erg geslaagde eerste editie vorig jaar, opnieuw een **gezinsviering rond de start van het nieuwe schooljaar**. Deze zal doorgaan op zondag 31 augustus om 10u en richt zich vooral op peuters, kleuters en kinderen van de lagere school. De viering gaat gepaard met een heuse **boekentassen- en rugzakjeswijding**. Een aanrader voor jonge gezinnen!

Wekelijks vindt er op zaterdag om 18u in onze St. Michielskerk hetzij een **eucharistieviering**, hetzij een **woorddienst** plaats. De eucharistievieringen worden afwisselend voorgedaan door E.H. Roger Ghysens en E.H. Jaak Bertmans. De woorddiensten worden verzorgd door de parochieploeg.

Op zondag 13 juli draagt de parochie haar steentje bij tot een geslaagde **zomerkermis**. Om 10u is er een plechtige misviering die opgeluisterd wordt door de fanfare.

Op zondag 24 augustus luistert het **Terlanens mannenkoor** samen met de andere koren uit de gemeente de jaarlijkse **Druivenmis** in de St. Martinuskerk van Overijse Centrum op.

Indien je interesse hebt om je bij de **parochieploeg** aan te sluiten of mee te werken aan één van deze vieringen, geef dan gerust een seintje via kristelrosier@hotmail.com of 02 767 43 53.



13 juli: kermis in het dorp

De zomer brengt het beste in een mens naar boven. We kunnen het al eens wat langzamer aan doen, want we hebben een verlofperiode met extra veel tijd voor gezin, familie en vrienden. Kinderen hoeven twee maanden lang niet aan school te denken en brengen gezelligheid in huis. De barbecue wordt frequent gebruikt, de tuinmeubelen krijgen een prominente plaats en vakantie verhalen worden uitgewisseld. Maar we hullen ook Terlanen graag in vakantiesfeer.



Want op **zondag 13 juli vieren we kermis**. Laat ons samen als dorp feestvieren. Er is voor elk wat wils.

's Ochtends, om 10u, is er een **feestelijke misviering in de St. Michielskerk** die wordt opgeluisterd door de fanfare.

Na de misviering trekken we samen naar het A. Michielsplein waar een **gratis receptie** voor het hele dorp wordt aangeboden. Maak kennis met nieuwe burenen of praat bij met oude vrienden. De receptie wordt daarenboven muzikaal opgeluisterd door de fanfare.

En daarna kan je met diezelfde burenen of vrienden aan tafel. Niet zomaar een tafel, maar **'De Langste Tafel'**, een groot openluchtfeeststijf. Iedereen aan één lange tafel op het dorpsplein! Op het menu staat **kip met frietjes** met groentjes of appelmoes. Als dessert is er hoeve-ijs.

Eens de magen goed gevuld zijn, kunt u rustig achterover leunen en genieten van de traditionele **kermiskoers**, georganiseerd door de wielclub Terlanen. Dit jaar zal u vanaf 15u Junioren door Terlanen zien fietsen. U merkt het, u heeft geen enkele reden om te twifelen. Noteer 13 juli alvast in uw agenda. Tot dan? Het wordt een mooie kermisdag!

Bent u de trotse eigenaar van een Terlanenvlag? Maak onze kermisdag dan mee extra feestelijk en hang uw vlag door het raam of geef ze een plaatsje in de voortuin tijdens de week van 7 tot 13 juli.



Volgende punten kwamen aan bod op de jongste vergadering van de dorpsraad die plaats vond op 11 juni :

Heraanleg kerkplein: voorafgaand aan de heraanleg van het plein moet er een archeologisch onderzoek plaatsvinden. Daartoe worden medio juni drie sleuven uitgegraven die door medewerkers van de cel erfgoed onderzocht zullen worden. Nadien (als er niet spectaculaires gevonden wordt) worden die sleuven dan weer gedicht. De heraanleg van het plein zelf zou vier maanden duren en start na de zomer.

Deze heraanleg vormt wellicht een goeie gelegenheid om een naam te geven aan het **kerkplein 'zonder naam'**. De dorpsraad dringt er bij de gemeente op aan om betrokken te worden bij de advisering (samen met de Beierij) en de keuze van die naam. Daarbij kan er zelfs aan gedacht worden om de inwoners van Terlanen uit enkele weerhouden namen de nieuwe naam te laten kiezen.

Terlanenveld en fietspad: de gemeentediensten maken thans een ontwerp op dat voorziet in een fietspad langs één zijde van de Nijvelsebaan en waarbij geen onteigeningen nodig zouden zijn. De dorpsraad noteert dat er geen verdere ontwikkelingen zijn in de besluitvorming rond het Terlanenveld.

Schakelkast Iverlek: het college van burgemeester en schepenen ontving een zestal bezwaren (waaronder één van de dorpsraad) en heeft negatief geadviseerd over de aanvraag van Iverlek om een grote schakelkast te bouwen op de hoek van de Bollestraat en de Varrendel. Dit advies wordt nu verzonden naar Ruimte Vlaanderen dat een definitieve beslissing zal nemen.

Actie 'de druif in het straatbeeld': het gemeentebestuur van Overijse roept op om, naar het voorbeeld van de dorpen in de Moezelstreek, de druivelaars een meer prominente aanwezigheid in het straatbeeld te geven. De dorpsraad vindt dit een erg goed initiatief en zal enkele goed zichtbare plaatsen in ons Terlaans gehucht identificeren waar een druivelaar aangeplant kan worden (bijvoorbeeld op het Arthur Michielsplein, langs de kerkhofmuur...).

Grondwerken Oude Abstraat: verschillende leden van de dorpsraad drukken hun zorg uit over de regelmatigheid van de grondwerken op het perceel tussen de Abstraat en de Oude Abstraat. Het terrein is nu opnieuw effen gemaakt maar het is onduidelijk waar het puin dat er op een bepaald ogenblik gestort lag terecht is gekomen.

'Rivier wordt stroom': er wordt thans nagekeken, in samenspraak met de gemeente, of het project om energie te winnen uit de Lane door de provincie erkend kan worden als een duurzaam milieu- en klimaatproject.

Aandachtspunten voor de dorpsraad kunnen steeds neergelegd worden bij Geert Glas (Bollestraat 71, geert.glas@telenet.be) of Jacques Rosier (Abstraat 125, rosier.jacques@telenet.be).

De moppendoos van Hilaire

Een ouder echtpaar ligt in bed en de man valt bijna in slaap als zijn vrouw ineens zegt: "vroeger hield je mijn hand vast als we gingen slapen".

De man pakt heel even de hand van zijn vrouw vast en draait zich vervolgens weer om om te slapen.

Even later zegt zij: "en je gaf mij altijd een kus".

De man draait zich weer om en geeft een vluchtige kus. 30seconden later zegt ze: "en je beet altijd liefdevol in mijn nek".

De man slaat de dekens weg en stapt uit het bed. "Wat ga je doen?" vraagt zijn vrouw. Waarop hij antwoordt: "Ik ga even mijn tanden halen".



Terlanense taalsprokkels

'T ES ONGELOEFLIJK !

't Es zoaterdag, ne schoene lentenoevent. Wijle zitte geire op ons terras ast schoe weer es. Ne goeie fattoil, e poor bougeekes op toefel, e fleske wain en twie glouze. Wa zedde er van paaze?

Ons gedagt was: "we goin ee ne reustige oevent emme!" Mo ten es ni wour. Na begint ee e concair vieui wableeft teige te zegge. Zeiker twiehonderd kikveusse beginne eulle serenade. Do weut gekwaakt oit alle hoekke van onze vai-ver. 't Es ni te beschraive!!!

Den iene kwaakt hoeg, den andere den bas, iene in drai taide, den andere es precees ies en den nog iene da hum zaa verslikke in zen aige spiksel.

Do springe er ientegge tegelijk in 't woeter. Iene kwaakt nog gelaik eemant da zen, leste logt oit zen loenge bloust en geriet es voi 't ontploffe. Ondertusse zen er wel twintig da ni wille opgeive. 't Es voi 't mieste gekwaak en voi 't langste. Ze paaze da zer ne prais goin mei winne!

Mo op iene slag est moizestil de raiger lant. Op daane moment es er niks ne mi toere. Ongeloefflijk !

Mo dei stilte deu ni lank, ze es van keutten deur. Nou vaif menukkes vertrekt daane raiger wei. Dei lawaitmoekers zeen hum wegvleege en 't spelleke begint veneir. Get er gi gedagt van

Den begint het doenker te weurre en den paasde: "na geun ze stil blaive! "Ja minse, da es ni wour. Ze blaive mo volle jamaar geive. Koteer noe den eulve goimme sloepe. De vinster goe toew, den oere wet ne mi!

De zondag weurre we wakker oem zijve eure van 't lawait van nen aave kikveus da kwaakt geleik iene da oent verdrinken es in nen hiele deepe zaikput. We aander kom-passe mei: "ocherme soekkeleer" En 't spelleke herbegint veneir.

Jo jo, we woene op ne reustige bwoite!
Gilberte en Pierre.

Kajak op de Lane

Het is ondertussen al de negende keer dat men per kajak de Lane kan afvaren. Wie ooit meedeed hoeven we niet meer te overtuigen.

De kajak op de Lane is een super belevenis!

De steeds razend snel uitverkochte plaatsjes spreken voor zichzelf. Een sportieve uitdaging langs één van de mooiste stukjes natuur van de streek. Je stapt je kajak in in Tombeek en eindigt anderhalf tot twee uur later aan de watermolen van Terlanen. Het parcours leidt je via kronkels langs een prachtig stukje stille, ongerepte natuur. Bij aankomst wacht je een opkikkertje in de vorm van een hapje en een drankje. Gezelligheid en sfeer aan de aankomst zijn verzekerd.

Er zijn 4 afvaarten op **zondag 7 september**: om 7u (voor de vroege vogels, maar zonder twijfel de mooiste volgens insiders! Bedenk je maar de opstijgende dauw boven het water en de ontwakende fauna en flora.), om 10u, om 13u en om 16u. Vanaf 13 juli kun je je inschrijven door je toegangspolsbandjes te kopen in Café de Sportman, Leuvensestraat 3. Deenamprijs: € 20,00 per persoon

Ben je iets minder sportief aangelegd, geen nood. Kom gerust eens langs in ons gelegenheidscafé aan de aankomst voor een hapje en drankje, om de deelnemers te feliciteren.



Zilte pasta carbonara

In deze periode worden de mosselen weer op de markt gebracht. Voor de geïnteresseerden geven we graag even een leuke manier om deze (althans voor sommigen) delicatessie klaar te maken.

Voor 4 personen: 1 kg mosselen, 300 gr capellini, 100 gr gerookt spek, 1 rode ui, 1 teentje knoflook, 300 ml cider (cava / schuimwijn), 100 ml room, verse dragon, bladpeterselie, peper en zout

Werkwijze:

Zet een grote pan op hoog vuur met een scheutje olijfolie. Voeg de spekblokjes toe en bak ze goudbruin en krokant. Schep het spek uit de pan.

Was de mosselen. Gooi de stuks die open zijn weg.

Fruit de knoflook en de ui in het vet van het spek. Voeg de mosselen toe, schud ze na enkele minuten even op. Blus met de cider en dek af. Laat op een zacht vuurtje 3 à 4 minuten sudderen of totdat alle mosselen open zijn. Schud de pan af en toe.

Kook de capellini in gezouten water 'al dente'.

Als alle mosselen open zijn, schep je ze bij de pasta. Naar geloven kan je ze ook eerst uit de schelp halen.

Roer de room onder het mosselvocht en laat een paar minuten inkoken tot sausdikte. Voeg de gehakte kruiden en de spekblokjes toe. Breng op smaak met versgemalen peper en zout. Giet de saus over de pasta, schud nog even en dien onmiddellijk op.

Smakelijk!



Terlanenaar in de kijker: Gaston Coppys

Gaston Coppys mag dan geen geboren of getogen Terlanenaar zijn, in Overijse is hij alom gekend als de dirigent of "chef" van de fanfare van Terlanen. En wie in Terlanen al eens een concert of optreden van zijn Koninklijke Fanfare St-Michael meemaakte, kan niet anders dan zich afgevraagd hebben waar die zich steevast in het zweet dirigerende ranke man al die energie en bevoegenheid vandaan haalt. Redenen te over dus voor een gesprek op een maandagavond net voor de wekelijkse repetitie in Den Turf.

Gaston groeide op in een muzikale familie: zijn vader was schoolhoofd in St Pieters Leeuw, maar gaf er ook notenleer en was er dirigent bij drie maatschappijen en een koor. Dat Gaston na zijn Grieks-Latijnse humaniora (op internaat in Waregem!) koos voor het conservatorium in Brussel was dan ook niet echt een verrassing. Hij behaalde er de eerste prijs hoorn en muziekgeschiedenis en kon zijn diploma meteen in de praktijk gaan toepassen: eerst als leraar aan de muziekschool van St Agatha Berchem en vanaf 1973 ook als hoornspeler bij de Koninklijke Vlaamse Philharmonie. De Philharmonie kon 39 jaar rekenen op zijn hoornspeler tot hij enkele jaren terug met pensioen ging.

Ondertussen was hij ook actief binnen een muziekgezelschap. Centraal daarbij stond in het begin vooral de St Cecilia fanfare van St Pieters Leeuw: zijn vader dirigeerde er en op een bepaald moment had hij onder de muzikanten voor zich zowaar vier van zijn zonen! Gaston speelde er alto en daarna hoorn. Kan het verbazen dat Gaston later bij St Cecilia het dirigerestokje van zijn vader zou overnemen?

Want Gaston bouwde al snel een heuse reputatie op als enthousiaste dirigent. Hij zal ondertussen reeds zo'n tiental fanfares gedirigeerd hebben. Meestal besluiten dirigent en bestuur na een tiental jaren dat het tijd is voor een nieuwe wind, maar in Terlanen is dat blijkbaar niet zo: Gaston is er ondertussen reeds 17 jaar aan de slag en, zo leerde ons gesprek, met nog heel wat plannen en een onver-



minderde inzet.

Gaston vindt het prettig werken in Terlanen. Een dynamisch bestuur dat vooruit wil en muzikanten die plezier beleven aan het samen musiceren en aan elkaar. Want ergens moet een dirigent ook een beetje een diplomaat zijn: "je moet ervoor zorgen dat je muzikanten graag naar de repetitie komen en dat er geen onderlinge wrijvingen zijn".

In een tijd waarin vele fanfares wat aan bloedarmoede lijden of verouderen valt het op dat de fanfare van Terlanen groeit en dat zowel jongeren als mensen van middelbare leeftijd die opnieuw (of voor het eerst) een muziekinstrument willen spelen er de weg naartoe vinden. "We geven iedereen de kans om op z'n eigen tempo zijn instrument onder de knie te krijgen. Starters krijgen speciale begeleiding voorafgaand aan de groepsrepetitie".

Dat de fanfare van Terlanen het goed doet is ondertussen ook buiten Terlanen geweten. "Op de druivenfeesten moesten wij vroeger altijd als eerste fanfare spelen wanneer er nog nauwelijks volk zat in de zaal" herinnert Gaston zich met een monkelglimlach. "Nu ziet men ons maar al te graag komen".

Het doel blijft om herkenbare muziek te spelen voor iedereen. Muziek moet blij maken, mensen wat uit hun dagdagelijkse sleur en zorgen halen. Maar mu-

ziek moet evengoed ook kunnen stil maken of verwonderen. De muziek dicht bij de mensen brengen, of het nu op een souper, een concert of een misviering is.

Ergens tegen het einde van het gesprek zal Gaston ons toevertrouwen: "ik heb het geluk gehad om van mijn hobby mijn beroep te kunnen maken en omgekeerd". En dat verklaart ongetwijfeld die passie en gedrevenheid waarmee hij voor zijn muzikanten staat. Zelf heeft hij als dirigent nog geen pensioenplannen en dat is maar goed ook. Dat de langere termijn hem toch bezighoudt blijkt echter uit zijn opmerking dat hij gedurende al die jaren een rijke bibliotheek met honderden partituren heeft kunnen opbouwen en dat hij er wil voor zorgen dat die ontsloten kan worden of doorgegeven aan een nieuwe generatie.

Gaston kijkt op zijn uurwerk, neemt nog een slokje van zijn Duvel en zegt: "bedankt maar ik moet nu repeteren". Maar uit zijn blik is duidelijk dat die "moet" hem niet zwaar valt, wel integendeel.

Beste Gaston, dank voor je inzet voor de fanfare en voor Terlanen. We zijn het zo gewoon geworden dat jullie de vele feesten en plechtigheden in Terlanen opluisteren dat we er soms niet bij stil staan hoeveel inzet dat vergt van de muzikanten en van jezelf. Terlanen is fier op zijn chef.

100 JAAR GROOTE OORLOG IN OVERIJSE

Iedereen heeft ze wellicht al opgemerkt, de borden met de klaprozen die in het dorp staan. We willen u even de zinvolle inhoud van deze borden niet onthouden. Verdeeld over twee edities nemen we de inhoud van deze panelen over.

Terlanen telde negen mannen onder de wapens, geen vrijwilligers en twee gesneuvelden aan het einde van de oorlog.

Bij de start van de oorlog werd in Terlanen een 'Ondersteuningskas' opgericht die op enkele weken een bedrag van 322 oude Belgische franken verzamelde. Honderd frank werd geschonken aan het Rode Kruis, de rest werd gehouden om families van soldaten aan het front te ondersteunen. Op 20 augustus 1914 noteerde men ook hier veel vluchtelingen uit Sint-Joris-Weert en op 23 augustus was er vooral een grote instroom van vluchtelingen uit Waver.

Op 23 november 1914 werd door het college van burgemeester en schepenen aan de arrondissementscommissaris het volgende bevestigd:

Dat de affiche, speciaal bestemd voor de inwoners van Terlanen, onmiddellijk werd uitgehangen en aangeplakt. Dit door de garde champetter werd afgeroepen bij de uitgang van de kerk na de religieuze diensten. Dat de wapens nog in het bezit van de bevolking dienden ingeleverd te worden. Dat het uur moest veranderd worden aan (sic) het Duitse uur.

Het college bevestigde tevens dat dit order reeds gegeven werd voor het geheel van de gemeente met al zijn gehuchten en dat de ontvangen geweren, na gebroken te zijn, op de kommandantur te Terhulpen werden afgegeven. Waren deze dingen niet doorgesijpeld in Terlanen en werd hieraan herinnerd in november 1914 door de arrondissementscommissaris? We zullen het allicht nooit weten.

Feit is dat de Duitse bezetter niet lachte met wapenbezit en burgemeester Dieudonné streng toekeek op de naleving van de regelgeving hierover. Hij wist waarom gezien de gevaarvolle gebeurtenissen en risico's in het centrum van Overijse in augustus 1914.

Buiten enkele opeisingen werd de volgende jaren

nog weinig rechtstreekse hinder van de oorlog ondervonden in Terlanen. Melden we tenslotte nog dat gedurende de hele duurtijd van de oorlog geen Duitse soldaten in Terlanen werden gehuisvest.

Op de Arthur Michielsplaats staan we uitvoerig stil bij de figuur van de gesneuvelde Petrus Arthur Michiels, maar er is ook nog een tweede gesneuvelde, genaamd Modest KUMPS. Naar hem werd geen straat vernoemd in Terlanen (waarom is niet bekend). Toch willen we ook hem via deze weg in herinnering brengen.

In ons volgend herfst nummer brengen we meer over de beide gesneuvelden.



2014-18

100 jaar Grote Oorlog

KALENDER

JULI

Zaterdag 12 Kunst op het hof: culturele fietstocht rond Deinze, KVLV

Zaterdag 12 Terlanen Tropic: The Brasil edition. Live uitzending troostfinale WK voetbal op groot scherm, feest met DJ Renato, Terlaangenaam, Tent aan Café De Sportman

Zondag 13 Zomerkermis
10:00 u misviering,
11:00 u dorpsreceptie,
12:00 u De Langste Tafel,
15:00 u kermiskoers Junioren
21:00u Live uitzending Finale WK voetbal op groot scherm

Zaterdag 26 18:00 u en zondag 27 11:30 u Mosselkermis, Kon. Fanfare St. Michaël Terlanen, Den Turf

AUGUSTUS

Zaterdag 2 en **zondag 3** 13:30 u, Open Tornooi Petanque, Den Turf, zaterdag Doubletten, zondag Tripletten, ter plaatse inschrijven tot 13:15 u

Zondag 24 14:00, **KVLV Terlanen**, KVLV neemt voor de eerste keer deel aan de Druivenstoet. Thema van de stoet: Overijzenaren. De 'vrouwen met vaart' van KVLV Terlanen horen daar zeker bij. **Kon. Fanfare St. Michaël Terlanen**, neemt eveneens deel aan de Druivenstoet

Zondag 31 10:00 u Gezinsviering met boekentassenwijding, St. Michielskerk, Terlanen

SEPTEMBER

Zondag 7 Kajak op de Lane

Maandag 8 20:30 u wekelijks 'beter bewegen', KVLV, info 016 47 25 44,

Dinsdag 9 20:00 u Dorpsraad, Den Turf

Vrijdag 12 18:00 u wekelijks 'beter bewegen voor senioren', KVLV, info 016 47 25 44

Donderdag 25 20:00 u lezing door Piet Van San over de Grote Oorlog WOI in en rond Overijse, KVLV, Den Turf (een niet te missen avond!)

OKTOBER

Zondag 5 Winterkermis
10:00 u misviering, 11:00 u processie

Donderdag 9 19:30 u kookles 'pompoenen en courgettes', KVLV, Den Turf

Dinsdag 14 Kijken naar kunst, KVLV (Gewest), Neerijse

Zondag 19 15:00 u voordracht 'Ouder worden, een gave', KVLV, Den Turf

NOVEMBER

Zaterdag 1 14:30 u Allerheiligenviering 'Lof', St. Michielskerk Terlanen

Zaterdag 8 18:00 u Feestvergadering, KVLV, Den Turf

Woensdag 12 20:00 u Dorpsraad, Den Turf

Donderdag 13 19:30 u kookles 'Spanje en Portugal', KVLV, Den Turf

Zaterdag 23 en **zondag 24** Mosselkermis, BCTO, Den Turf

Zaterdag 29 14:00 u Sinterklaasfeest, VJT, Den Turf

DECEMBER

Woensdag 24 23:00 u Kerstmisviering, St. Michielskerk, Terlanen

JANUARI 2015

Vrijdag 9 20:00u Toneelavond, **zaterdag 10** 18:00u en **zondag 11** 17:00u Muziek- en toneelavonden Kon. Fanfare St. Michaël Terlanen, Den Turf

Terlanen digitaal



Ben je actief op 's werelds grootste sociale netwerk en wil je meer weten over wat er reilt en zeilt in Terlanen? Vind dan onze pagina www.facebook.com/Terlanen leuk en laat iets achter op ons prikbord. Of scan de QR-code hiernaast en ga rechtstreeks naar onze pagina! Via deze weg kan je je ook nog registreren op onze 'Turfput online'.



COLOFON

ZOMER 2014 • Redactie en Fotografie: Benny Baus, Filip Craps, Björn D'Hoop, Gilberte Vanhalewijn, Bruno Stuyts, Hilaire Vloebergh, Kristel Rosier, Geert Glas, Johan Vanherberghen, Hans Roosen • Vormgeving: UPSide bvba - johan@upside.be • Druk: Drukkerij De Coster Overijse info@drukdecoster.be • Reacties via terlanenturf@gmail.com • Verantwoordelijke uitgever: Geert Glas - Bollestraat 71 3090 Overijse • Actuele info kan je vinden op www.terlanen.be



De organiserende 'Jeugd', onder de naam Terlaangenaam, organiseerde een geslaagd wijkfeest in 'de wijk'.



De Koninklijke Fanfare Sint Michaël Terlanen gaf een mooi concert met als thema 'Een waaler van Solisten'.



Het bestuur van KVLV Terlanen bracht weer eens een leuke dag naar Terlanen met hun lentefeest. Hieronder een zicht op de ruilbeurs en Lena als een echte Chef Kok in de keuken, proficiat!



Koninklijke fanfare was aan de beurt voor de Last Post in Overijse. Enkele moedigen deden de verplaatsing te voet door het Kamp (foto rechts).

