

DEC  
2021

jaargang 17 • winter 2021

# de *turfput*



Kegelspel in 't Klein

## IN DE KIJKER

VILLA TERLANEN

## CULTUUR

BOEKENRUILKAST

## LEVEN

VERENIGINGSLEVEN IN TERLANEN

## INFO

DORPSNIEUWS

terlanen  
**d**turft

# “Hoe voeder je de vogels in je tuin?”



Boomklever

## Meer vogels met het juiste voer

De winter is de meest aangewezen periode om de vogels in je tuin te voederen: insecten verdwijnen onder de grond, bessen zijn geplukt en regen en sneeuw maken het moeilijk om zaden te vinden. Bovendien zijn de dagen korter en is er dus minder tijd om voedsel te zoeken. Onze tuinvrienden vinden dus een pak minder voedsel, terwijl ze nu juist extra veel energie nodig hebben om hun lichaamstemperatuur op peil te houden. Van december tot april voorzie je best vetrijke producten (vetbollen, pindaslingers, pindakaas, halve kokosnoten ...) en mag je voedertafel goed gevuld zijn.

## 5 tips om vogels te voederen

- Schud je tafellaken het hele jaar uit in de tuin.
- Voederen kan het hele jaar door, maar vooral wanneer het vriest en/of sneeuwt.
- Voeder niet teveel tegelijk en liefst 's ochtends en tegen het einde van de middag. Na een lange, koude nacht hebben vogels behoefte aan een stevig ontbijt en tegen de avond eten ze hun buikje rond om de nacht door te komen. Strooi niet te veel, dat kan muizen en ratten aantrekken.
- Geef geen voedsel waarin zout is verwerkt of kaas of brood.
- Voedsel dat makkelijk bevriest, zoals appels, voeder je best als geheel en niet in kleine stukjes.
- Vogels voederen in de lente, zomer, herfst en winter

Vogels gebruiken het voedsel dat je aanbiedt als aanvulling op wat ze in de natuur vinden. In elk

seizoen mag je vogels voederen.

In de **lente** zijn tuinvogels druk in de weer met het bouwen van hun nest en zoeken ze natuurlijk voedsel voor de jongen. Enkel de ouders genieten nu van je strooivoer. Vetbollen en pinda's bied je nu beter niet meer aan.

In de **zomer** gaan vogels zelf op zoek naar de wormen en insecten. Door je gazon te besproeien, lok je regenwormen.

In de **herfst** zoeken vogels actief naar een voedselplek voor de winter. Door nu te voederen, weten ze dat ze in de winter in jouw tuin terecht kunnen.

In de **winter** hebben vogels veel extra energie nodig om hun lichaamstemperatuur op peil te houden. Van december tot april voorzie je vetrijke producten (vetbollen, pindaslingers, pindakaas, halve kokosnoten ...) en mag je voedertafel goed gevuld zijn.

Voorzie het hele jaar door kruimels en fruit,

MEER INFO

[natuurpunt.be](http://natuurpunt.be)



Ben je actief op 's werelds grootste sociale netwerk en wil je meer weten over wat er reilt en zeilt in Terlanen? Vind dan onze pagina [www.facebook.com/Terlanen](https://www.facebook.com/Terlanen) leuk en laat iets achter op ons prikbord. Scan de QR-code hiernaast en ga rechtstreeks naar onze pagina!

## COLOFON

Winter 2021 • Werkten mee aan dit nummer: Geert Glas, Johan Vanherberghen, Judith de Jong, Bob Blaauw, Hilaire Vloebergh, • Vormgeving en productie: UPSide bvba - [johan@upside.be](mailto:johan@upside.be) • Reacties via [terlanenturft@gmail.com](mailto:terlanenturft@gmail.com) • Verantwoordelijke uitgever: Geert Glas - Bollestraat 71 3090 Overijse

## Beste dorpsgenoten

Deze Turfput verbaast u misschien wat, want het moet gezegd, het laatste nummer dateert reeds van april 2020 en stond in het teken van de toen net begonnen Corona-crisis. Toen die crisis helaas leidde tot het op een laag pitje zetten van heel wat activiteiten in Terlanen dachten we een korte pauze in te lassen en de Turfput opnieuw op te starten eens we voorgoed met Corona zouden afgerekend hebben. Een al te optimistische kijk, zo blijkt nu. En dus krijgt u van nu af aan weer regelmatig een Turfput in de bus. Eén die we meteen ook in een nieuw jasje hebben gestopt. We hopen dat dit nieuwe formaat u bevalt.

De jaarwende komt er aan. We wensen u en al wie u dierbaar is alvast een gelukkig 2022 toe. In januari 2022 moeten we de traditionele muziek- en toneelavonden van de fanfare missen. Die gaan nu door in mei 2022, maar de traditionele **Nieuwjaarsreceptie** op het Arthur Michielsplein (in open lucht dus) gaat wel door op **zaterdag 15 januari 2022 vanaf 19u**.

Een ideaal moment om samen met burens en vrienden een toast uit te brengen op het nieuwe jaar waar we allen veel van verwachten. De dorpsraad, FERM Terlanen en Terlanen Turft/Durft heten u van harte welkom!

## Kersttijd

De Kerststal heeft zijn plek op het kerkplein opnieuw ingenomen en we tellen af naar 25 december. Op Kerstavond, 24 december, organiseert de parochie om 23u een stemmige Kerstwake. Kinderen brengen het Kerstverhaal tot leven en het mannenkoor zingt de aloude Kerstliederen. Nadien wensen we elkaar een Zalig Kerstfeest toe. Iedereen is van harte welkom.



**NIEUWJAARSDRINK**  
**ZATERDAG 15 JANUARI 2022 • 19.00 UUR**  
 Arthur Michielsplein - Iedereen welkom!

# “Ferm Terlanen”

Een klein overzicht in beeld: Stilteplek, WK Moskescafé, de Ferm-fiets, de Sterrenroute, de Kerstvrouwjes, Ferm ontbijt, de Ferm-stoel, een kookles, een Stiltemoment op de Stilteplek, deelname aan de Druivenstoet en een pose aan het WK-Dorp.



De voorbije 2 jaren waren en zijn nog steeds moeilijk voor iedereen en ook voor een vereniging als Ferm Terlanen. Niet alle activiteiten konden en mogen nog steeds niet niet doorgaan omwille van de moeilijk te verslagen coronavirussen.

Toch hebben we als Ferm Terlanen tussen de golven door een aantal leuke momenten kunnen organiseren.

De zoektocht naar de Ferm-stoel en de Ferm WK-fiets, de sterrenroute en Troostwandeling, de inrichting van de Troostplek in de pastorietaan Terlanen, samen op stap en beter bewegen, ontbijt aan huis, een kookles, een les bloemschikken, deelname aan de druivenstoet, openhouden Moskescafé bij de doortocht van het WK wielrennen, het optreden van the Quest.

Een warme 'dankuwel' aan iedereen die respons heeft gegeven aan de inzamelactie van hygiëne-schoonmaak-verzorgingsproducten voor de slachtoffers van de door overstromingen zwaar geteisterde streken van Wallonie.

Volgende Ferm-activiteiten zijn zonder tegenbericht gepland:

- De lessen '**beter bewegen**': op dinsdagavond van 20.30u tot 21.30u en op woensdagmorgen van 9u tot 10u in den Turf. 30€/10 lessen voor Ferm-leden, 40€ voor niet Ferm-leden. Handdoek en matje meebrengen. De lessen gaan niet door tijdens de schoolvakanties. Info bij Marijke zie onderaan.
- **Stappen**: elke maandagmorgen vertrek om 9.30u op de parking aan de kerk van Terlanen voor een 10 km wandeling, of na onderlinge afspraak op verplaatsing. Info Marijke.
- **Wandelen**: elke dinsdag vertrek om 14u op de parking aan de kerk van Terlanen, of na onderlinge afspraak op verplaatsing. Info Cecile: cecile\_machtelinckx@hotmail.com tel: 0478 21 33 04
- **Bloemschikken**: woensdag 15 dec 2021 in den Turf van 19.30u tot 22u olv Lieve
- **Meewerkkookles**: woensdag 16 feb 2022 in den Turf van 19.30u tot 22u olv Johan

- **Hobbyclub**: elke 1ste donderdag van de maand in 't Klein Verzet van 19.30u tot 21.30u. Eigen handwerk meebrengen.
- **Winterwandeling**: 6 feb 2022
- **Feestvergadering**: 19 maart 2022
- **Stapweekend Wange-Landen**: 29 april tem 1 mei 2022. Inschrijven kan tot 1 januari 2022 door storten van 170€ op rekenr Ferm Terlanen BE54 4342 6311 2197. Inbegrepen: 2x overnachting, 2x ontbijt, 2x avondeten, 2x lunchpakket. Meer info volgt na 1 januari 2022
- **Lentefeest**: 22 mei 2022

Ben jij een '**ferme dame**' om onze groep te versterken? Jong, minder jong? Leeftijd speelt geen rol, sociale bewogenheid met respect voor iedereen is wel noodzakelijk. Durf je de eerste stap niet te zetten, laat het ons weten, dan zetten wij een stap naar jou toe. Wees welkom!

## MEER INFO

Marijke kan je bereiken op het numer 016 47 25 44 of via mail: marijkekd@hotmail.com



## “Dit enig uitzicht met anderen delen”



“We zorgen ook wel dat we van tevoren een persoonlijk contact hebben, want lockdown feestjes zijn niet aan ons besteed”



net zoals je kunt kiezen om ontbijt geserveerd te krijgen of daar zelf voor te zorgen. Sommige gasten zijn erg sociaal, vertelt Franciska, “ze willen van alles weten over de streek of het domein en dat leidt vaak tot boeiende gesprekken. Anderen komen dan weer voor de rust en de stilte en dat respecteren we uiteraard”.

Reservaties gebeuren vaak via sites natuurhuisje.be, Booking.com of Airbnb en dan ben je altijd een beetje benieuwd wie de volgende gasten zullen zijn. Maar tot nu toe viel dat altijd erg goed mee. “We zorgen ook wel dat we van tevoren een persoonlijk contact hebben, want lockdown feestjes zijn niet aan ons besteed”. Sommige gasten zijn erg goed voorbereid: “toen we de reservaties openden bleek het weekend van 24-26 september 2021 meteen volledig gereserveerd. Pas vele maanden later realiseerden wij zelf dat het WK Wielrennen dan zou doorgaan.”



Het is slechts nu, wanneer de meeste bladeren gevallen zijn, dat je het moderne huis in de Abstraat kunt zien liggen en dan nog enkel als je vanuit Tombeek richting Terlanen gaat.

Hoog genesteld tegen de westelijke heuvel boven de vroegere boerderij van de familie Lenoir-De Becker-Rosier ligt de bed & breakfast “Villa Terlanen”.

Het woord “modern” kan misleiden want het huis mag dan qua architectuur erg hedendaags ogen, dit is het huis dat Carl en Els Croes-Poot in de jaren 70 voor hun gezin bouwden, te midden van de bomen en met een uniek vergezicht op de Laanvallei. Vijftig jaar later zijn het diezelfde troeven, rust en ruimte in het groen, die Franciska en Ralph

overtuigden om hun stek in Molenbeek te ruilen voor de Abstraat 127. Maar er was wel één probleem: het huis was eigenlijk te groot voor Franciska en Ralph. Voor het gelijkvloers waar zich voordien de kamers van de vier kinderen van het gezin Croes-Poot bevonden hadden ze niet echt een bestemming.

In die discussie moet op een dag het woord “b&b” zijn gevallen. Ook al waren ze helemaal niet op zoek naar een woonhuis waar ze ook een bed & breakfast konden uitbaten, Franciska had eerder wat ervaring opgedaan in de horecasector en gaandeweg werden ze beiden meer en meer enthousiast over de mogelijkheid om, in hun woorden, “dit enig uitzicht en de rust met anderen te delen”.

*Villa Terlanen beschikt over 3 kamers, Birdie, Eagle & Albatros, elk met ruime slaapkamer, badkamer en toilet.*

Er werd een architect bijgehaald die het huis renoveerde en van meer daglicht voorzag, met respect voor de oorspronkelijke structuur en vormgeving. Daarbij werd de benedenverdieping als een gastenverblijf met aparte toegang en apart terras ingericht. Het kind moest een naam hebben en het werd dus “Villa Terlanen” dat in december 2020 zijn deuren opende voor gasten. En die gasten vonden snel de weg naar Villa Terlanen. In het begin voornamelijk landgenoten (Corona oblige), maar ondertussen ook bezoekers uit Frankrijk, Duitsland, Italië, Ierland... Villa Terlanen is een erg flexibel concept: er zijn drie ruime gastenkamers (elk met badkamer en toilet) die uitgeven op een salon met volledig ingerichte keuken. Je kan één, twee of drie kamers boeken,

Het bos rond het huis is een hectare groot en er zijn plannen om aan de rand van het bos een plek te voorzien waar families een picknick kunnen houden of rond een kampvuur kunnen samen zitten. En dat brengt ons opnieuw naar het thema natuur: “onze gasten zijn vaak verrukt wanneer ze op een wandeling een ree hebben gezien. Wie hier woont wordt daar aan gewoon, maar voor hen is hun weekend al geslaagd”. En ja, Franciska en Ralph hebben zich zelf nog geen dag beklagd dat ze de overstap naar Terlanen hebben gewaagd.

Villa Terlanen  
Abstraat 127

# “Een nieuwe boekenruilkast”



Welke originele vorm kan aan de kast gegeven worden? De inspiratie komt bij een beeld van Windsor Castle. Het kasteel met zijn typische middeleeuwse kantelen.



Sinds heel wat jaren beschikt Terlanen over een eigen “boekenruilkast” aan de kleuterschool op het Arthur Michielsplein. Een idee van Lois Hanson die wijlen Jacques Rosier wist te overhalen om de eerste kast deskundig in elkaar te steken en uit te breiden.

Maar na al die jaren begon het hout te lijden onder de vochtigheid en had Lois vaak meer boeken dan er plaats was in de kast.

Lois waagt haar kans bij Filip Craps: of hij haar niet zou willen helpen om voor haar bibliotheekje een nieuw kastje te maken? Als overbuur zou hij trouwens altijd een oogje in het zeil kunnen houden bij zijn creatie. Het is niet dringend, als het er zou zijn ergens in 2021 zou dit heel fijn zijn...

Filip laat zich overhalen. Een nieuw project is geboren.

Maar wie Filip kent weet dat hij de dingen nooit half doet. En zo ook met de nieuwe boekenruilkast. Filip gaat eerst op zoek naar een blikvanger, een figuratief element dat in één oogopslag kan uitdrukken waar het bij het lezen van boeken om gaat. Hij zoekt inspiratie, raadpleegt talrijke bronnen en botst daarbij op “de boeken-uil”, een tekening van Redmer Hoekstra uit Nederland (zie hieronder). Typisch Hoekstra ook die ervan houdt om dieren en voorwerpen met elkaar te verbinden tot unieke beelden.

Zijn tekening van de ‘boeken-uil’ lijkt perfect geschikt voor ons bibliotheekje want die ademt

*Hartelijk dank aan Filip Craps voor de ontelbare uren creatief vakmanschap die hij belangeloos aan de nieuwe ruilboekenkast besteedde.*

fictie, creativiteit en leesplezier uit, zowel voor kinderen als volwassenen. Filip contacteert Hoekstra en vraagt of we zijn beeld mogen gebruiken, en de genereuze kunstenaar zegt onmiddellijk ‘Prima!’

Met de toestemming op zak begint nu pas de werkelijke uitdaging voor Filip. Want hoe maak je als amateur-houtsnijder van een tweedimensionale tekening een driedimensionaal beeld? De eerste tekeningen van de uil worden gemaakt. Daarna volgt een model van de uil in klei, zodat het beeld voelbaar wordt.

Voor het definitieve beeld in hout kiest Filip voor een blok padouk, een tropische hardhoutsoort met een prachtige roodachtige kleur. Beitel van

De eerste boekenruilkast zag in 2009 het licht in de Verenigde Staten (onder de naam “**Little Free Library**”) en ondertussen vond het idee navolging in meer dan 90 landen.

Boekenruilkasten kan je in alle mogelijke vormen en maten aantreffen, van zelf ontworpen exemplaren tot gerecycleerde koelkasten of telefooncabines. Je vindt ze in voortuintjes, op drukke kruispunten maar ook aan afgelegen hoeves. Maar de bedoeling blijft altijd dezelfde : boeken een tweede kans geven om opnieuw gelezen te worden en gemeenschappen bij elkaar brengen.

Ook in België zijn er ondertussen zo’n 2700 boekenruilkasten die allen opereren onder het motto “**Neem een boek, geef een boek**” en dat is ook zo in Terlanen. Wie op zoek is naar een goed boek vindt er hopelijk zijn of haar gading en wie thuis een boek liggen heeft dat wellicht iemand anders kan interesseren kan die aan de boekenruilkast toevoegen.

Voor grote hoeveelheden boeken wordt best vooraf contact opgenomen met Lois Hanson

alle vormen worden geslepen. Traag en precies verwijderen de beitels in Filips handen stukjes hout. En echtgenote Ingrid die nu en dan benieuwd een kijkje komt nemen ziet hoe na verloop van tijd uit het blok meer en meer een uil met boekenvleugels tevoorschijn komt. Filip staat erop om het beeld in zijn natuurlijke houtkleur te laten en zet de uil in de was. Licht en regen zal de donkere kleur terug laten verbleken.

En dan de kast zelf? Welke originele vorm kan daar aan gegeven worden? De inspiratie komt bij een beeld van Windsor Castle. Het kasteel met zijn typische middeleeuwse kantelen dat we kennen van bij het huwelijk van Harry en Megan of meer recent bij de begrafenis van prins >>>

Met de toestemming van Hoekstra op zak begon nu pas de werkelijke uitdaging voor

Filip. Want hoe maak je als amateur-houtsnijder van een tweedimensionale tekening een driedimensionaal beeld?



Filip. Opnieuw vallen er stukjes van de puzzel in mekaar. Een Windsor Castle in Terlanen? Filip gaat ervoor!

De eerste plannen van het kasteel worden getekend. Plankjes en latjes worden gezaagd. Oeps, verkeerd gemeten, veel te klein. Herbeginnen. Plankjes, latjes, zuiltjes, kanteeltjes worden gezaagd. Er wordt geschuurd, geverfd, opnieuw geschuurd, opnieuw geverfd, gelijmd, opnieuw geschuurd, opnieuw geverfd, en geassembleerd. Het geheel moet volledig waterdicht zijn. Daarvoor wordt bovenop een loden dakje met aflooprand voorzien. Er wordt een metalen structuur gelast om het kasteel op te plaatsen, want het moet duurzaam zijn.

En toen was het af. En zie, toen tijdens het voorbije Wereldkampioenschap Wielrennen alle blikken op onze renners waren gericht, stak Filip ongemerkt de straat over en installeerde hij de nieuwe boekenruilkast op zijn vaste plek. En de uil, die zag dat het goed was.

Hartelijk dank aan Filip Craps voor de ontelbare uren creatief vakmanschap die hij belangeloos aan de nieuwe ruilboekenkast besteedde.

Voor alle mensen van Terlanen, kijk ernaar, gebruik het en geniet ervan! En wie er gewoon voorbij wandelt kan altijd de uil even groeten.

“EN DE UIL,  
DIE ZAG DAT HET  
GOED WAS”



## TERLAANGENAAM “Moskesstraat”

Een mooi en gezellig WK dorp aan de top van de Moskesstraat. Een leuk en succesvol initiatief van Terlaangenaam.



Het WK Wielrennen zal ons nog lang bijblijven. In het sfeervolle WK dorp bovenaan de Moskesstraat was het erg aangenaam toeven en verbroederen.

Een puike organisatie van **Terlaangenaam**, die bij de wedstrijd van de dames op de hulp kon rekenen van **FERM Terlanen** en **Autoclub Zavelenborre**. Hartelijk dank aan en hoed af voor **Carl-Jan Ghekiere** die alles in goede banen leidde en zijn brede vriendenkring bereid vond een handje toe te steken.



### Terlanens Winger Tripel

Als men een stapje verder gaat bij de blonde bieren en ‘doordrinkbaarheid’ over gaat in ‘degustatie’, dan komen we bij de ‘tripel’. En de **Winger Tripel** is deze benaming meer dan waard (tripel verwijst naar de verhouding vaste stof, mout of andere granen, tot de hoeveelheid water, waarbij tripel niet 3 x zoveel gerstemout bevat, wel ongeveer het dubbele van een klassieke pils).

De ‘Winger’ wringt zich terecht tussen de betere tripels die ons landje rijk is. Niet zomaar een zwaar blond bier en al zeker niet wrang!! De smaak is vol, d.w.z. meer mout, niet zo droog, hartiger. Typisch tripel. Meer alcohol, al duidelijk na de eerste dronk. Deze volle, complexe smaak blijft ook langer hangen ter hoogte van gehemelte en keel. Vandaar de term ‘degustatiebier’. Alhoewel niet zo bitter, is dit bier wel volmondig met een goede mix van mout, hop en een fruitige gisttoets. Deze brouwer kent z’n vak. Hij is gene wringer en z’n bier moet je zeker niet binnenwringen. Gezondheid.

### Lachen met Hilaire

*Adam en Eva liggen in al hun glorie in het aards paradijs te genieten van een zalige rust in de schaduw van een wondermooie boom. Op zeker moment vraagt Eva aan Adam: “hou je van mij”? Adam bekijkt haar vanuit zijn ooghoeken en zegt: “ja, van wie anders”.*

ZIN GEKREGEN?

Bestellen via mail [terlanenturf@gmail.com](mailto:terlanenturf@gmail.com) aan de verleidelijke prijs van € 24,00 voor een doos van 24 flesjes (we hebben nog een aantal bakken die nu ideaal gerijpt zijn maar wel gedronken moeten worden). Als je je adres en telefoonnummer meegeeft bij bestelling zullen we met jou contact opnemen en aan huis brengen!

## TERLANEN IN BEELD



#toureleentrik in Terlanen



Nuts- en elektriciteitskasten zijn vaak een doorn in het oog. Lelijk, vuil, of gevandaliseerd door taggers, je hebt ze vast wel gezien. Samen met lokale en professionele artiesten ging het gemeentebestuur aan de slag om 40 grijze elektriciteitskasten in heel Overijse te voorzien van een knappe kunstlaag! Het thema 'fauna en flora' werd uitgewerkt door lokale amateur-kunstenaars, professionele streetartartiesten, leerkrachten en mensen met een beperking, onder professionele begeleiding van Treepack. Op zes locaties gaan we 'extra large' en kan je gloednieuwe, grote muurschilderingen bewonderen.



#terlaangenaam BBQ & dorpelingen koers in Terlanen

#The Quest bracht een leuk concert, met dank aan Ferm



Muziek en Toneelavonden  
Koninklijke Fanfare St-Michaël

**UITGESTELD**

naar mei 2022 (meer nieuws volgt)