



DE TURFPUT

terlanen
durft



Het fietspad in wording in het Kamp! © Johan

... actuele info op www.terlanen.be ...

Beste dorpsgenoten,

Beste dorpsgenoten,

Wanneer deze wintereditie van onze Turfput in uw bus valt zal het al gepast zijn om u en al wie u dierbaar is een mooi Eindejaar te wensen en dat doen we dan ook graag.

Begin 2019 zal voor ons in Terlanen alvast het einde inluiden van de omleiding omwille van de werken aan het nieuwe fietspad naar Overijse. We plannen in het voorjaar een feestelijke opening van het fietspad dat na lang wachten nu dan toch realiteit is geworden.

Naar goede traditie organiseren de Dorpsraad, KVLV en Terlanen Turft/Durft op 19 januari 2019 vanaf 19u een Nieuwjaarsreceptie op het stemmig aangeklede Arthur Michielsplein. Alle Terlanenaars en al wie Terlanen een warm

hart toedraagt worden er van harte op uitgenodigd. We maken er graag een sfeervolle en aangename avond van en vergeten de innerlijke mens niet. Voor de muzikale animatie konden we dit jaar de Jachthoorngroep Waldo strikken. Wie hen een aantal maanden terug meemaakte op het evenement Tombeek Culinaire weet dat zij als geen ander kunnen bijdragen tot een geslaagde avond. We hopen u dan ook opnieuw in grote getale te mogen verwelkomen: u bent allen, jong of minder jong, hier geboren of ingeweken, van harte welkom.

De eerste lantaarns zijn ondertussen in Terlanen opgedoken. Graag herhalen we de oproep van de vorige jaren om Terlanen rond Kerst een Nieuw een feeëriek aanzicht te geven door ook aan uw huis een lantaarn of lichtelement te plaatsen. De redactie wenst u allen een vredevol, vreugdevol en gezond 2019 toe!

24 december: Kerstviering

Ook dit jaar vindt er op Kerstavond, 24 december, om 23u een viering plaats in de St. Michielskerk.

Een intieme en stemmige viering waarin we de Kerstboodschap delen met woorden, symbolen en kerstliederen.

Het mannenkoor is van de partij en kinderen beelden het Kerstverhaal uit.

Iedereen is van harte welkom en na de viering biedt de parochie een feestelijke receptie aan.

19 januari: Nieuwjaarsdrink Terlanen

ZATERDAG 19 JANUARI 2019 • 19.00 UUR

Arthur Michielsplein - Iedereen welkom!

opgeluisterd door

Jachthoorngroep Waldo



De Dorpsraad kwam op 11 september 2018 samen. Volgende thema's kwamen er aan bod:

Fietspad Terlanen – Overijse: de stand en de timing van de werkzaamheden werden besproken. Tevens werden de eerste ideeën uitgewisseld over een feestelijke inhuldiging van het fietspad eens het volledig afgewerkt zal zijn.

Kerkhof : geen nieuwe ontwikkelingen rond de vraag hoe om te gaan met graven waarvan de tijdelijke concessie verstrekt is. Zolang de besluitvorming rond deze gevoelige problematiek niet is afgerond – en dat zou nog wel eens een tijdje kunnen duren – blijft de afspraak dat er geen graven zullen verplaatst of weggenomen worden, tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de nabestaanden.

Gemeenteraadsverkiezingen : door de werken aan het sanitairblok van Den Turf moesten de kiezers via de schoolpoort naar het stembureau. Daardoor was het stembureau echter niet meer bereikbaar voor rolstoelgebruikers.

Planning winterkermis : op zaterdag was er een wandeling langs de holle weg die de verbinding vormt tussen de Mommaertsstraat en de Schaatbroekstraat. Nadien werden de deelnemers vergast op kaastaart en een drankje. Op zondag waren er de misviering en processie, gevolgd door de traditionele 'sortie' van de fanfare St. Michaël langs De Sportman, De Trapkens en 't Klein Verzet.

Werken aan het sanitair blok in Den Turf: de werken vorderen goed en het vernieuwde sanitairblok oogt mooi.

Evaluatie zomerkermis: Terlaangenaam is dit jaar voor haar activiteiten op zaterdag uitgeweken naar het grasveld naast de kerk. Deze meer zichtbare en centrale locatie wordt positief onthaald. Wat de Langste Tafel op zondag betreft wordt besloten om voor de volgende editie in 2019 een aanvraag in te dienen om de dorpskom verkeersvrij te maken van aan de hoek van de Kardinaalstraat tot de hoek van de Molenstraat.

Zonnebloemactie: het plan wordt opgevat om in de lente van 2019 opnieuw uit te pakken met een zonnebloemactie waarbij aan de bewoners van Terlanen een zonnebloemplantje wordt aangeboden met de vraag om die te planten op een plek die vanop de straat zichtbaar is. Zo toveren we tegen de zomer Terlanen om in een zonnebloemdorp. Er wordt nagegaan of voor het opkweken van de plantjes een beroep kan gedaan worden op De Berken, zoals ook het geval was voor de vorige editie van de Zonnebloemactie.

Winteractiviteiten verenigingen : iedere vereniging licht de eigen activiteiten voor de volgende maanden toe.

Nieuwjaarsreceptie : op zaterdagavond 19 januari 2019 slaan de Dorpsraad, KVLV en Terlanen Turft/Durft opnieuw de handen in elkaar en nodigen ze alle Terlanenaars en sympathisanten van Terlanen uit voor een Nieuwjaarsreceptie op het Arthur Michielsplein (zie elders in deze Turfput).

Wie **aandachtspunten** heeft voor de dorpsraad kan die altijd bezorgen aan Jacques Rosier, Abstraat 125 en rosierjacques@outlook.com of aan Geert Glas, Bollestraat 71 en geert.glas@telenet.be.

De moppendoos van Hilaire

Jefke kijkt gefascineerd toe als zijn moeder huidcrème op haar gezicht smeert. "Waarom doe je die crème op je gezicht?" vraagt hij. "Om mezelf mooi te maken" antwoordt moeder. Even later begint moeder de crème met een doekje af te vegen. Jefke kijkt bezord toe en zegt: "Het helpt niet hé!"

Terlanen in de Grote Oorlog



Noot van de redactie: vier jaar terug, bij het begin van de herdenking "2014-2018 100 jaar Grote Oorlog" stonden we in de Turfput even stil bij de impact van de eerste wereldoorlog op het leven in Terlanen. We publiceerden toen (met dank aan Emiel Verheyden) het bidprentje van Modest Kumps, een van de twee gesneuvelde soldaten uit Terlanen. Vandaag, bij het einde van de vierjarige herdenking, publiceren we het bidprentje (met dank aan Piet Van San) van Arthur Michiels, de tweede gesneuvelde soldaat uit Terlanen en herhalen we even wat bekend is over de omstandigheden van zijn overlijden.

Arthur Michiels werd in Terlanen geboren op 3 april 1887 en was soldaat bij het 12e Linieregiment. Aanvankelijk lootte hij zich nog vrij van legerdienst, maar kreeg enkele maanden later bericht dat er een vergissing gebeurd was en hij toch opgeroepen werd. Bij het begin van de oorlog werd hij opnieuw opgeroepen. Hij vocht aanvankelijk in de fortten van Luik, maar kon ontkomen naar de IJzer.

Hij sneuvelde op 4 of 12 november 1914 in Pervijze (deelgemeente van het huidige Diksmuide), bij het einde van de eerste slag om de IJzer. Zijn broer Leon overleefde de oorlog in krijgsgevangenschap in Soltau (Duitsland).

Hij had de dag van zijn overlijden nog deelgenomen aan een stormloop en werd bij zijn terugkeer in de loopgraven in volle borst getroffen door een kogel. Hij sneuvelde dus op een punt van het front waar het Duitse leger aan de IJzer werd tegengehouden.

Pas in 1916 vernam zijn familie zijn overlijden. Bij de onafhankelijkheidsfeesten in 1930 droeg zijn vader nog fier de postuum toegekende eretekens van zijn zoon.

Zijn oorlogsgraf bleef tot op vandaag onbekend. Naar recente inzichten werd hij na de oorlog opgegraven en als één van de honderden onbekende soldaten van de eerste IJzerslag in Keiem (tussen Pervijze en Diksmuide) begraven.

Na de oorlog besliste de gemeente Overijse om het dorpsplein, het centrale punt van Terlanen, naar hem te noemen: het Arthur Michielsplein.

Piet Van San

Daar komt de winter: vergeet de vogels niet

De eerste vriesnachten en -sinds gisteren- zelfs de eerste Vlaamse sneeuwval zijn een feit. Door extra te voederen help je vogels de aanbreekende winter door. Zorg zeker ook voor een bakje drinkwater, want door de grote droogte van de afgelopen maanden is er in de vrije natuur maar weinig water te vinden. Wie nu systematisch begint te voederen, heeft deze winter gegarandeerd meer vogels op de voederplank.

De winter is voor vogels een taaie periode: insecten verdwijnen onder de grond, bessen zijn geplukt, regen en sneeuw maken het moeilijker om zaden te vinden. Bovendien zijn de dagen erg kort en is er weinig tijd om voedsel te zoeken. Onze standvogels kennen hun vaste plekjes, maar de pas aangekomen wintervogels uit het noorden moeten echt op zoek. Toch is dit net de periode waarin ze extra veel energie nodig hebben om hun lichaamstemperatuur op peil te houden. Tijd om bij te voederen dus.

Volgens de wetten van de biologie hoeft je vogels eigenlijk niet bij te voederen, maar er zijn een aantal redenen waarom we adviseren om dat toch te doen. Vogels verteren bij strenge vorst snel hun vetreserves om een hoge lichaamstemperatuur van om en bij de 40°C te behouden. Een winterkoninkje kan in een koude winternacht daardoor tot wel 10% van zijn eigen lichaamsgewicht verliezen. Bovendien is het natuurlijke voedselaanbod van vogels in ons land de voorbije decennia sterk afgenomen door verstedelijking, industrialisering en intensivering



van de landbouw. Daardoor zijn ze aangewezen op onze hulp.

Natuurlijke voeding zoals zaden en granen zijn erg gewenst en vooral zonnebloempitten vallen in de smaak. Vetbollen zijn in koude omstandigheden ook zeer nuttig: ze voorzien de vogels van extra energie en vet. Dat kan het verschil maken. In elk geval is zorgen voor variatie een goed idee. Kleine voederplaatsen op verschillende plaatsen in de tuin werken doorgaans trouwens beter dan één grote. Zo krijgen de verschillende soorten de kans om op verschillende plaatsen te eten en wordt het voor grotere vogels als duiven moeilijker om zich meester te maken van de hele voedertafel.

Terlanenaars in de kijker: Urbain en Maria Van Roo-Van Eyck

De mooie foto op deze pagina werd genomen enkele maanden terug, op 15 september, toen Urbain en Maria Van Roo – Van Eyck hun gouden (50 jaar) huwelijksjubileum vierden.

Hun verhaal begon uiteraard niet in 1968, maar enkele jaren eerder en wel op de bus. Met name op de bus Waver-Leuven, waar eerst in Ottenburg de jonge Urbain opstapte op weg naar het Vrij Technisch Instituut (VTI) in Leuven, en vervolgens aan de Wolfshagen de jonge Maria op weg naar het Miniemeninstituut. En 's avonds legden de bus en zijn jonge passagiers de omgekeerde weg af.

Hoe het juist in zijn werk is gegaan weten enkel zij, maar ze namen meer en meer plaats naast elkaar, vertelden honderduit en van het ene kwam het ander. Ze huwden op 19 oktober 1968 in de kerk van Terlanen.

Die vijftig jaar zou je kunnen samenvatten als vijftig jaar op de kop van de Kapelleweg. Eerst als jong koppel inwonen bij pastoor Vandebroek in de pastorie, ondertussen het huis aan de overkant van de straat bouwen (waar dochter Els nu woont), om dan later hun eigen huis te bouwen tussen de pastorie en het ouderlijk huis van Maria (waar dochter Leen nu woont).

Tot aan zijn pensioen vertrok Urbain iedere morgen naar Brussel om er in de Peugeot garage te werken. Maria vertrok dan weer in de andere richting, naar Waver, waar ze bij textielhandel Puttemans de boekhouding verzorgde.

In 1974 en 1979 mocht het gezin eerst Els en dan Leen verwelkomen. Bij de geboorte van Leen vroeg Maria om halftijds te kunnen werken, maar haar werkgever zag dat niet goed zitten. Ze besloot dan maar om meteen ontslag te nemen en om van dan af aan de serres en bloemenzaak van haar ouders te helpen uitbaten. Een goeie beslissing, want meter en peter waren blij dat iemand de druk van hun schouders nam en ook Maria vond veel voldoening in het werken met bloemen. De meimaand was traditioneel de drukste bloemenmaand. Dan nam Urbain verlof en reed hij kriskras de hele Druivenstreek door om de bloemen bij de klanten af te leveren. Ook de week voor Allerheiligen was het altijd een drukte van jewelste in de Kapelleweg wanneer de mensen van Terlanen en omstreken chrysanten kwamen kopen. 28 jaar lang zou het leven in en rond de serres Maria's dagelijkse bekommernis zijn tot ze in 2008 besloot een punt te zetten achter de uitbating van de serres.

Urbain was in Terlanen jarenlang lid van de kerkfabriek. De pastoor kon altijd een beroep doen op Urbain als er iets moest gebeuren. Al waren zijn wensen niet altijd eenvoudig, zoals die keer dat de pastoor vond dat het monumentaal kruisbeeld in het koor van de kerk een beetje te hoog hing. "We hebben daar toch iets op gevonden om het een meter te doen zakken", vertelt Urbain met een glimlach.

Zoals hierboven reeds verteld hebben Urbain en Maria heel wat gebouwd en verbouwd op de kop van de Kapelleweg. Het



kwam daarbij goed van pas dat Urbain heel wat "stielen" beheerste, want in elk van die huizen heeft hij, met de hulp van familie en vrienden, een groot stuk van de bouw- en renovatiewerken voor zijn rekening genomen. Het huis waar ze nu wonen werd in 1988 gebouwd op de plaats waar voorheen het kippenhok van meter en peter stond. Het gezin trok er op 23 december in, al was het die eerste vakantiedagen nog een beetje kamperen. De toen 9-jarige Leen vond het wel een erg bijzondere Kerst want zonder televisie (nog niet aangesloten) en met denken op het Kerstmenu!

In 2003 gingen Leen en haar Diego inwonen bij meter naast de deur. Ze hadden er met zijn driën enkele mooie jaren tot meter in 2006 overleed. De volgende generatie diende zich echter reeds aan met kleinkinderen Luz (°2010) en Matteo (°2014). De leegstaande serres werden afgebroken en maakten plaats voor een mooie tuin (met race circuit!) waar Luz en Matteo onder het waakzame oog van "opie" Urbain en "omie" Maria naar hartenlust kunnen ravotten. Enkele jaren terug vervoegde dochter Els de familie op de kop van "hun" Kapelleweg.

Na vele jaren van hard werken en zorgen voor anderen gaan Urbain en Maria de jongste jaren al eens meer op stap : naar Open Tuinen, naar de Ardennen of naar Scherpenheuvel waar de uitbaters van restaurant De Ram ondertussen al perfect weten waarmee ze hun vaste klanten het meeste plezier kunnen doen. Maar er moet toch altijd een beetje gewerkt worden en dus stoppen ze op de terugweg in de Oh'Green of een ander tuincentrum, om er met de handen vol materiaal voor hun mooie tuin weer buiten te komen.

Maria en Urbain, dank voor het aangename gesprek over jullie halve eeuw samen in Terlanen.

Concert- en toneelavonden in Terlanen

Donderdag 10, vrijdag 11, zaterdag 12 en zondag 13 januari 2019 organiseert de Koninklijke Fanfare Sint Michaël en haar Terlanens Toneelgezelschap hun concert- en toneelavonden.

Donderdag 10 en vrijdag 11 januari wordt om 20 uur de komedie "De kloon van onze zoon" van Kamiel Kemels gespeeld in een regie van Leo Van den Wijngaert. Voor deze twee voorstellingen kun je uitsluitend kaarten aan € 8 in voorverkoop verkrijgen (maximum 150 plaatsen per voorstelling).

Kaarten voor deze twee voorstelling kunnen telefonisch besteld worden op 0494/56.01.39 of 0476/36.52.56 of via e-mail: leo_vdw@hotmail.com

Zaterdag 12 en zondag 13 januari speelt de Koninklijke Fanfare Sint Michaël haar Winterconcert om 18 uur, gevolgd door de komedie "De Kloon van onze zoon". Prijs in voorverkoop is eveneens € 8. Wie geen kaart in voorverkoop heeft kunnen bemachtigen is welkom op zaterdag en zondag met een kaart aan de kassa (prijs is € 10).

Kaarten voor zaterdag en zondag kun je in voorverkoop aankopen bij de muzikanten, toneelspelers en bestuur of eveneens op de nummers 0494/56.01.39 of 0476/36.52.56 of via leo_vdw@hotmail.com.



KALENDER

December

Maandag 24 23u Kerstviering, Sint Michielskerk Terlanen

Januari

maandag (elke week) 20u30 beter bewegen, KVLV, Energy team, Abstraat 212 (niet tijdens schoolvakantie)

maandag (elke week) 14u wandelen, KVLV, Kerkplein

maandag (1ste en 3de van de maand) 13u30 stappen, St. Michielskerk, Terlanen

donderdag 3 19u30 hobbycafé, 't Klein Verzet

donderdag 10 20u toneelavond, Kon. Fanfare St. Michaël Terlanen, Den Turf

vrijdag 11 20u toneelavond, Kon. Fanfare St. Michaël Terlanen, Den Turf

zaterdag 12 18u muziek- en toneelavond, Kon. Fanfare St. Michaël Terlanen, Den Turf

zondag 13 18u muziek- en toneelavond, Kon. Fanfare St. Michaël Terlanen, Den Turf

zaterdag 19 19u nieuwjaarsreceptie, KVLV, Terlanen T/durft en dorpsraad, A. Michielsplein

Februari

maandag (elke week) 14u wandelen, KVLV, Kerkplein

maandag (1ste en 3de van de maand) 13u30 stappen, St. Michielskerk, Terlanen

donderdag 7 19u30 hobbycafé, 't Klein Verzet

zaterdag 9 18u ledenfeest, Kon. Fanfare St. Michaël Terlanen, Den Turf

zondag 17 Dauwtrip, KVLV

woensdag 20 19u30 Kookles met Johan, KVLV

zaterdag 24 vanaf 18u eefestijn, VJT, Den Turf

zondag 25 vanaf 11u30, eefestijn, VJT, Den Turf

Maart

maandag (elke week) 14u00 wandelen, KVLV, Kerkplein

maandag (1ste en 3de van de maand) 13u30 stappen, St. Michielskerk, Terlanen

donderdag 1 19u30 hobbycafé, 't Klein Verzet

woensdag 27 19u30 Kookles met Katleen, KVLV

April

maandag (1ste en 3de van de maand) 13u30 stappen, St. Michielskerk, Terlanen

maandag (elke week) 14u wandelen, KVLV, Kerkplein

donderdag 5 19u30 hobbycafé, 't Klein Verzet

woensdag 10 19u30 Bloemschikken met Lieve, KVLV

zondag 15 vanaf 11u30 pensenkermis, Kon. Fanfare, St. Michaël, Den Turf

zaterdag 20 18u paaswake, opgeluisterd door mannenkoor en Kon. Fanfare St. Michaël, St. Michielskerk, Terlanen

vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag 28 stapweekend Ardennen, KVLV



De winterwandeling naar minder bekende plaatsjes in Terlanen



De Winterkermis heeft zo zijn muzikale tintje: de toer van de fanfare in het dorp



De jaarlijkse processie ging ook dit jaar weer uit onder een mooi winterzonnetje



De fanfare luistert de intrede van de Sint op



De winterwandeling werd als naar gewoonte afgesloten met een lekker stuk kaastaart



Sinterklaas ontving alle (brave) kinderen in Den Turf

Ben je actief op 's werelds grootste sociale netwerk en wil je meer weten over wat er reilt en zeilt in Terlanen? Vind dan onze pagina www.facebook.com/Terlanen leuk en laat iets achter op ons prikbord. Scan de QR-code hiernaast en ga rechtstreeks naar onze pagina!



COLOFON

Zomer 2017 • Werkten mee aan dit nummer: Hilaire Vloebergh, Geert Glas, Johan Vanherberghen, Judith Blaauw, Piet Van San • Vormgeving: UPSide bvba - johan@upside.be • Druk: Drukkerij DV3 Overijse info@dv3.be • Reacties via terlanenturf@gmail.com • Verantwoordelijke uitgever: Geert Glas - Bollestraat 71 3090 Overijse