



Visvijver van de Lanevissers in de Leuvensestraat!
© Filip Craps



... actuele info op www.terlanen.be ...

Beste Terlanenaar

Ook al is de temperatuur ons nog wat genadig, de herfst is in het land en in Terlanen betekent dat vooral een traditioneel druk najaar met tal van activiteiten en voor elk wat wils.

Terlanen houdt vast aan de mooie traditie van twee kermissen die, hoewel ze minder dan drie maanden van elkaar gescheiden zijn, de namen 'zomerkermis' en 'winterkermis' dragen. En die laatste vindt dit jaar plaats op 4 en 5 oktober. Het programma leest u in het artikel hiernaast, maar voor de lezers van enkel dit voorwoord geven we mee dat wie op **zaterdagmiddag mee gaat wandelen na afloop vergast wordt op een lekker stukje taart**. Op zondagvoormiddag starten we met een misviering waarna de processie uitgaat. De fanfare gaat ons nadien voor in haar jaarlijkse 'sortie'.

In onze kalender op de laatste bladzijde staan alle herfst-activiteiten netjes opgesomd: van de feestvergadering van het KVLV tot de mosselkermis van de basket en het Sinterklaasfeest van VJT.

Dat onze mooie Lane wel eens een bron voor electriciteit zou kunnen worden kan u lezen op de binnenbladzijden. Diezelfde Lane kwam recent echter ook wat negatief in het nieuws naar aanleiding van de zorgen rond een mogelijke lozing van verontreinigd water. U kan er wat meer over lezen in het verslag van onze dorpsraad. Op **12 november** is er trouwens de **jaarlijkse 'open' dorpsraad** waarvoor alle inwoners van Terlanen van harte uitgenodigd worden: gewoon om het eens mee te maken, of om iets aan te kaarten wat u ter harte gaat.

Graag tot ziens.
De redactie



De moppendoos van Hilaire

Een man wil zijn vrouw een juweeltje schenken voor haar 50ste verjaardag en stapt bij de juwelier binnen.

Hij kijkt wat rond en ziet plots een prachtige armband met diamanten liggen. Wanneer hij voorover buigt om het sierraad nader te bekijken ontsnapt hem plots een windje. Jammer genoeg staat er net een knappe verkoopster achter hem, ze begroet hem vriendelijk alsof er niets aan de hand is en geeft hem de nodige uitleg over het juweel.

De man vraagt hoeveel de armband juist kost.

De verkoopster antwoordt: "Mijnheer, als u een windje laat bij het bekijken van de armband, dan gaat u zeker in uw broek doen wanneer ik u de prijs zeg".

Zie ginds ...

Inderdaad die goede Sint is weer op weg. Op **zaterdag 29 november om 14:00** wordt hij weer uitbundig gevierd in den Turf.

We bereiden zijn komst voor vanaf 14:00 uur. Je kan daar dan meezingen en dansen. Een lekkere pannenkoek hoort ook bij de traditie. Om 15:30 uur gaan we dan de Sint tegemoet in het bijzijn van de Fanfare Sint Michael Terlanen.

Verplicht in te inschrijven: bij lies op het nummer 0486 467884 of via een nog huis aan huis te verdelen inschrijvingsstrookje. Een bijdrage €8 per ingeschreven kindje tot en met 12 jaar wordt gevraagd ter bevestiging van je inschrijving.



5 oktober: winterkermis in het dorp

Zoals elk jaar vindt in een weekend rond 29 september – de patroonsdag van de aartsengel Michaël, patroonheilige van het dorp – de dorpskermis plaats. In de volksmond heet deze de 'winterkermis', aangezien er ook een jaarlijkse 'zomerkermis' is tijdens het tweede weekend van juli. De ervaring leert dat het vaak prachtig nazomert tijdens de 'winterkermis'! Voor dit jaar zijn de volgende activiteiten op touw gezet:

Zaterdag 4 oktober

15:00 u familiewandeling langs de benedenloop van de Lane, samenkomst aan Den Turf

Zondag 5 oktober

10:00 u misviering, St. Michielskerk Terlanen
11:00 u processie, Terlanen
11:30 u kermisortie Koninklijke Fanfare St Michaël Terlanen

Bent u de trotse eigenaar van een Terlanen-vlag?

Hang ze dan zeker uit tijdens de week van 27 september tot 5 oktober om onze kermis nog wat meer in de verf te zetten.



De dorpsraad van Terlanen kwam bijeen op 9 september 2014.

Heraanleg Kerkplein De start van de nieuwe aanleg van het Kerkplein is gepland voor 17 november. In oktober zouden de nutsbedrijven de leidingen in de Kapelweg ondergronds leggen.

Incident vervuiling Lane en verbod gouverneur Gedurende de week van 1 september werd op de site van GSK in Rixensart per ongeluk verontreinigd water geloosd dat vervolgens in de Lane terecht kwam. In afwachting van het resultaat van proeven vaardigde de gouverneur op 6/09 een verbod uit op enige activiteit op of bij de Lane waardoor de afvaart van de Lane met kajak de volgende dag in allerijl moest afgelast worden. De proeven zouden nadien aantonen dat er geen verontreiniging van het Lanewater vastgesteld kon worden. Diverse overheden voeren thans onderzoeken uit naar de omstandigheden waarin deze lozing plaats kon vinden. De dorpsraad drukt zijn zorg uit over dit ernstig incident. Er werd contact opgenomen met GSK en de dorpsraad zal dit dossier op de voet blijven volgen.

Project 'Rivier wordt Stroom' Sim Van Caegem en Fons Jena lichten de jongste stand van zaken toe rond de oprichting van de feitelijke vereniging "Laanstroom" en de werving van fondsen voor een haalbaarheidsstudie die moet aantonen of het al of niet mogelijk is om op rendabele manier electriciteit uit de Lane te winnen (zie artikel hiernaast)

Schakelkast Iverlek De aanvraag van Iverlek om op de hoek van de Bollestraat en de Varrendel een schakelkast met de dimensies van een klein huis te bouwen is nu ook door de provincie verworpen. Eerder hadden een aantal omwonenden en organisaties waaronder de dorpsraad zich verzet tegen deze weinig gelukkige keuze van inplantingsplaats. Thans wordt hard gezocht naar een minder storende plek in Terlanen.

Zitbanken in Terlanen Er wordt aangedrongen op meer zitbanken in Terlanen en dit zowel door de Terlanenaars zelf als voor de vele wandelaars die we in Terlanen mogen verwelkomen. Op het nieuwe Kerkplein zullen alvast enkele banken worden geplaatst en de bank aan de kerk in de bocht van de Bollestraat zal vervangen worden door een exemplaar met rugleuning.

Terlanenveld en voetwegen Al te vaak wordt er op de veldwegen grove steenslag gestrooid wat de doorgang voor voetgangers en fietsers bemoeilijkt. De dorpsraad dringt aan op een aanpak van de veldwegen die zowel de landbouwers als de zachte recreanten ten goede komt. De voetwegen tussen "den Berg" en de dorpskern van Terlanen spoelen bij ernstige regenval dan weer uit waardoor ze moeilijker toegankelijk zijn. Ook daar dringt een meer structurele oplossing om die uitspoeling tegen te gaan zich op.

De volgende **Open dorpsraad** vindt plaats op **12 november**. De bevoegde schepen zal er de stand van zaken rond de aanleg van het fietspad tussen Terlanen en Overijse komen toelichten.

Het volgende is een uittreksel uit het boek 'Keltisch Isca. Een milieugeschiedenis', geschreven door Djamilia Timmermans. Het boek is een ontdekkingstocht door Overijse en omgeving in de tijd van de Kelten. Informatie over de verkrijgbaarheid van het boek kan je vinden op de website van De Beierij van IJse (www.beierij.be).



... Vóór en na Terlanen bevinden zich twee hoven waarvan de namen nog getuigen van de ooit rijke watergebieden langs de oevers van de Lane. Het gaat om het hof Vandermoeren en het hof Mamoer. 'Moer' is Keltisch voor 'moeras'. 'Ma' in 'Mamoer' is 'plaats, goed of woning': de woning bij het moeras. Dit betekent dat men de Lane-rivier op dit niveau niet om het even waar kon oversteken: verraderlijke moerassen en ondiepe watergebieden strekten zich uit langs beide oevers van de Lane. Vandaar ook het belang van de goed aangeduide rit of gué, zodat men via Terlanen vlot Isca kon bereiken. De velden rond de Lanevallei werden reeds in 600 v.C. ontgonnen, hetgeen reeds zeer vroeg de erosie en afspoeling van grond naar de vallei toe kon bevorderen, met als resultaat meer waterstagnatie en een uitbreiding van de moerassen.

Ook de naam van het hof Schaatbroek, of Schootbroeck, getuigt hiervan: het hof in de schaduw ('scath' is 'schaduw of zeil' en 'sceut' is 'schaduw') van het moeras (van 'bruoc'). Opvallend is dat de Lane-vallei net ter hoogte van deze hoeves breder wordt en een aantal kleine bijriviertjes ontvangt, wat het ontstaan van een moeras bevordert ...

Boeiend? Al deze informatie en veel meer over de streek vind je in bovenvermeld boek.

Rivier wordt stroom

Het project 'Rivier wordt Stroom' heeft als doel het molenrad en de stuw van de eeuwenoude molen (eerste melding 1429) op de Laan ter hoogte van de Molenstraat nummer 8 in Terlanen te vernieuwen tot een kleine hydro-elektrische centrale die past in het Terlaans landschap. De opgewekte electriciteit zou via een directe aansluiting op het net geplaatst worden tegen een vergoeding die moet volstaan om de site en de apparatuur in stand te houden. Uitgaande van andere voorbeelden (het waterrad op de IJse, de molen in St-Joris-Weert) en schattingen door potentiële leveranciers, kan er jaarlijks 30.000 tot 60.000 kWh geproduceerd worden (equivalent van 9 tot 18 doorsnee gezinnen).

Laanstroom

Om dit project in goede banen te leiden hebben verschillende inwoners van Terlanen een feitelijke vereniging opgericht met als naam 'Laanstroom'. Het eerste wapenfeit van de vereniging heeft zich voorgedaan op 1 augustus 2014. Toen heeft de vereniging een aanvraagdossier ingediend bij de provincie Vlaams-Brabant voor subsidies. Met deze subsidies kan de vereniging een haalbaarheidsstudie laten uitvoeren om te zien welke opties mogelijk zijn. Eind oktober verwachten we een beslissing van de beoordelingscommissie. Indien de haalbaarheidsstudie positief is, zal Laanstroom zich inzetten om de nodige fondsen bij elkaar te krijgen om de renovatie te starten. Een groot deel ervan zou via een provinciale subsidie gedragen kunnen worden, maar er moeten ook andere bronnen worden aangesproken. De vooruitgang van het project kan je volgen op de website van Terlanen (www.terlanen.be).

Sim Van Caenegem (rechts) en Fons Jena (links) zijn sinds eind 2012 bezig om het waterrad een nieuwe functie te geven voor de 21^{ste} eeuw.



deel2

100 JAAR GROOTE OORLOG IN OVERIJSE

PETRUS ARTHUR MICHIELS, sneuvelde in Pervijze

MICHIELS, Petrus, Arthur, Hij werd in Terlanen geboren op 3 april 1887 en was soldaat bij het 12e Linierregiment. Aanvankelijk lootte hij zich nog vrij van legerdienst, maar kreeg enkele maanden later bericht dat er een vergissing gebeurd was en hij toch opgeroepen werd. Bij het begin van de oorlog werd hij opnieuw opgeroepen. Hij vocht aanvankelijk in de forten van Luik, maar kon ontkomen naar de IJzer.

Hij sneuvelde op 4 of 12 november 1914 in Pervijze (deelgemeente van het huidige Diksmuide), bij het einde van de eerste slag om de IJzer. Zijn broer Leon overleefde de oorlog in krijgsgangenschap in Soltau (Duitsland).

Hij had de dag van zijn overlijden nog deelgenomen aan een stormloop en werd bij zijn terugkeer in de loopgraven in volle borst getroffen door een kogel. Hij sneuvelde dus op een punt van het front waar het Duitse leger aan de IJzer werd tegen gehouden en in dezelfde omgeving waar veertien dagen eerder die andere Overijse naar kapitein commandant Von Stockhausen eveneens sneuvelde.

Pas in 1916 vernam zijn familie zijn overlijden. Bij de onafhankelijkheidsfeesten in 1930 droeg zijn vader nog fier, de pos-

tuum toegekende, eretekens van zijn zoon. Op de gedenksteen op het Justus Lipsiusplein wordt zijn naam vermeld als Michiels Pieter Artur.

Zijn oorlogsgraf bleef tot op vandaag onbekend. Naar recente inzichten werd hij na de oorlog opgegraven en als één van de honderden onbekende soldaten van de eerste IJzerslag in Keiem (tussen Pervijze en Diksmuide) begraven.

Aanvankelijk wilde de gemeente Overijse de eeuwenoude Moskensstraat hernoemen naar Petrus, Arthur Michiels. Zijn ouders wilden dit echter niet want op die wijze zouden ze op elke moment herinnerd worden aan hun zoon.

Uiteindelijk werd dit dorpsplein, het centrale punt van Terlanen naar hem genoemd: de Arthur Michielsplaats

MODEST KUMPS

KUMPS Modest werd geboren in Terlanen op 20 maart 1889 en sneuvelde op 30 oktober 1914 aan de IJzer op het ogenblik dat hij boodschap-

pen overbracht naar zijn overste. Hij overleed op de steenweg Oud-Stuyvekenskerke naar Pervijze, waar hij ook begraven werd. Andere bronnen melden dan weer dat hij op 1 november te Oud-Stuyvekenskerke overleed. Hij diende bij de 1e Carabiniers in het tweede bataljon.

Hij wordt in Overijse op geen enkel herinneringsprentje of gedenkteken vermeld. Zijn plechtige uitvaartmis werd in Terlanen gevierd op 21 februari 1916. Zijn oorlogsgraf bleef tot op heden onbekend. Hij sneuvelde dus haast op dezelfde plaats als die andere Overijse naar, kapitein commandant von Stockhausen, en behoorde tot de eenheden (Carabiniers) die de Grenadiers van Stockhausen te hulp snelden op 22 oktober 1914. Via zijn bidprentje kunnen we u hem zijn gezicht herinneren.

BREEDSTRAET EUGEEN

Tenslotte willen we ook één van de vele kleine helden uit Terlanen in de Eerste Wereldoorlog in beeld brengen. Het is Breedstraet Eugene. Hij kan model staan voor eenvoud, moed, plichtsbesef en verantwoordelijkheid nemen in moeilijke omstandigheden. Ook zijn verhaal willen we u

Terlanenaar in de kijker: Roger Ghysens

Roger Ghysens mag dan al geen geboren noch getogen Terlanenaar zijn, als priester verantwoordelijk voor de Terlaanse parochie mocht hij toch niet ontbreken in deze reeks en dus trokken we op een ochtend naar de mooie pastorij in Overijse voor een gezellige babbel bij een dampende kop koffie.

Het werd een ontwapenend gesprek over opgroeien in de buurt van de abdij van Affligem, over vele jaren Leuven, maar ook over hoe de geloofsgemeenschap van Taizé hem ook na bijna dertig bezoeken blijft inspireren.

Roger groeide op in een kleermakersfamilie in Meldert, nabij Aalst. Hij liep er school in het college St. Maarten en velen zagen in de erg goeie leerling met belangstelling voor de wetenschappen (hij volgde de Wetenschappelijke A richting) een toekomstige ingenieur. Dat het niet zo gelopen is is wellicht ten dele toe te schrijven aan het werk van enkele paters van de abdij van Affligem, waar Roger zong in het knapenkoor en nadien misdienaar werd, en aan een voorganger die tijdens de retraite een jaar voor het afstuderen de eerste zaadjes voor een latere roeping zouden planten. Geen evidente keuze, ook niet voor Roger, want priester worden, was hij daar wel klaar voor? En zeker het voor Oost-Vlaanderen bevoegde seminarie te Gent onder leiding van de conservatieve Monseigneur Van Peteghem leek voor de 17 jarige Roger een brug te ver. En dus suggereerde men in Affligem dat hij misschien toch beter naar Leuven zou gaan, maar nog niet meteen als seminarist. En zo is het gelopen: Roger volgde in Leuven psychologie en pedagogie en studeerde er na vier jaar af met een thesis over de katholieke volwassenvorming in Duitsland (hij heeft er nog altijd een aardig mondje Duits aan over gehouden).

Maar een roeping laat zich moeilijk bedwingen en Roger sloot zich gaandeweg aan bij de studenten die aan het Johannes XIII seminarie les volgden. Hij had heel wat tijd in te halen tegenover de seminaristen die op 18 jarige leeftijd aan hun opleiding begonnen waren, maar na enkele drukke jaren (met nog een legerdienst als brankardier in de Militaire Hospitalen van Gent en Brussel) zat zijn vorming als priester er op en kon hij in 1972 gewijd worden. Dit gebeurde niet in zijn parochiekerk in Meldert, maar in de abdijkerk van Affligem, waar hij zich doorheen de jaren altijd erg thuis had gevoeld (het was meegenomen dat Affligem net in Brabant ligt en niet in Oost-Vlaanderen zodat Kardinaal Suenens uit Mechelen-Brussel er Roger kon wijden zonder daarbij op de tenen te trappen van zijn reeds vermelde Gentse collega bisschop...).

Na zijn wijding werd Roger in 1972 halftijds benoemd in Overijse als een van de onderpastoors van deken Michiel Mariën en halftijds als verantwoorde-



lijke voor de navorming van priesters. Nadien werd hij pastoor in Sint Agatha Rode en begeleider van de priesters in het Johannes XIII seminarie te Leuven.

Toen Pros Truys, de toenmalige pastoor van Overijse, in 1995 een hartinfarct kreeg vroeg hij of Roger hem niet even kon vervangen. Wat opgezet was als iets tijdelijks werd definitief en in 1995 werd Roger benoemd tot pastoor van Overijse Centrum en Eizer. Sinds het wegvallen van EH Frans Cuyckens hoort ook Terlanen nu in dat rijtje en gaat Roger ook geregeld voor in de vieringen in Terlanen.

In die 42 jaar priesterschap heeft Roger de kerk en de parochiegemeenschappen grondig zien veranderen. Maar wie denkt bij hem aan het goeie adres te zijn voor verwijzingen naar "de goeie oude tijd" is er aan voor de moeite: "de mensen zijn mondiger geworden en de kerk moet leren daar mee om te gaan. Het is de kerk die naar de wereld toe moet stappen en moet luisteren naar de noden van de mensen". Dat de nieuwe paus signalen in die richting geeft stemt Roger hoopvol. "Hij is een man van het volk en zo hoort het ook".

Zelf heeft hij het niet zo begrepen op de (vroegere) rol van de pastoor als een van de boegbeelden of "gestelde lichamen" binnen een gemeente. "Ik voel me niet zo goed in die rol van het kerkelijk gezag", geeft hij ruitertlijk toe. Over datzelfde thema van "gezag" zou hij later in het gesprek zeggen: "ik kan

enkel spreken over wat ik zie en meemaak, maar de werkelijkheid is dat wij aan niemand de communie weigeren". En die "wij" slaat dan op de collega priesters van de omliggende parochies waarvan hij de vriendschap en steun erg waardeert.

Na al die jaren woont Roger ondertussen langer in Overijse dan hij ooit in Meldert of Leuven is geweest en is hij dan ook Overijseenaar geworden. Zijn thuis ligt nu hier, al betekent dat niet dat Roger niet graag eens een stukje wereld verkent tijdens vakantiewandelingen en -fietstochten. De vraag naar zijn lievelingsbestemming is echter geen moeilijke, want sinds hij in 1995 voor het eerst de religieuze broedergemeenschap in het Franse Taizé bezocht, is hij er ieder jaar terug gekeerd. Voor een stuk spirituele herbronning, maar ook omwille van het enige landschap met de vele romaanse kerkjes en de kracht van de samenzang (en het mag gezegd, Roger heeft een mooie stem).

En wat dat zingen betreft krijgt Terlanen in zijn afscheidswoord een pluim: ja hij heeft een boontje voor Terlanen want "in Terlanen zingen de mensen in de mis goed mee en zo hoort het ook".

niet onthouden. Hij stond bij het uitbreken van de oorlog voor de klas te Willebroek. Hij was op dat ogenblik niet gedomicilieerd in Overijse maar was wel een raschte dorpsgenoot, afkomstig van Terlanen, waar zijn ouders nog woonden. Hij werd opgeroepen voor de Gezondheidsdiensten van het Belgisch Leger en zou de hele oorlog lang dienst doen als brancardier. Dus steeds in de frontlinie, op de gevaarlijkste plaatsen, in dienst van zijn medesoldaten.

Bij het begin van de oorlog verbleef hij een tiental dagen in Hamme Mille waar zijn vader hem op 15 augustus 1914 vruchteloos kwam zoeken. Deze gemiste afspraak betekende voor hem dat hij zijn familie pas bijna vier jaar later zou terugzien. Enkele dagen later ontsnapte hij aan de dood in Vilvoorde toen ze met een reeks gekwetsten achterbleven en gevangengenomen werden door Duitse Uhlanen. Zijn monnikspij (hij was broeder bij de Picpussen in Leuven) maakte hem uitermate verdacht, hij werd geacht een uniform te dragen. Hij vreesde geexecuteerd te worden en het was pas na lang aandringen van enkele medegevangenen dat zij allen werden vrijgelaten. Zij mochten de gekwetsten meenemen.

Deze feiten verwonderen niet. We kennen getuigenissen waaruit blijkt dat de Duitse soldaten, bij de aanvang van de oorlog werkelijk gebeten waren op alle geestelijken.

Dit was vooral te wijten aan hun perceptie dat rondom Luik begin augustus 1914 priesters hadden meegevochten tegen het Duitse Leger.

Als brancardier maakte Eugeen Breedstraet het offensief mee in de zomer van 1914, de gevechten aan de IJzer in oktober 1914. Hij werd tenslotte krijsgeslagen gemaakt in de streek rond Nieuwpoort in 1915 of 1917. Op 6 november 1918 werd hij als Rood-Kruissoldaat uitgewisseld en naar Zwitserland overgebracht. Op 11 november 1918 bij de wapenstilstand was hij alweer aan het front.

Einde november kreeg hij een maand herstelverlof en spoedde zich naar huis, naar zijn ouders in Terlanen. In Etterbeek aangekomen bemerkte hij dat er geen trein meer reed naar Groenendaal (opgebroken door de Duitsers in 1917), dus trok hij maar te voet naar Oudergem. Dokter Dieudonné, de burgemeester van Overijse reed hem daar met zijn koets voorbij. Hij kon meerijden.

In Jezus-Eik betaalde de burgemeester hem een 'een goeie kreek'. Daarna nog 2,5 uur stappen en hij was thuis bij zijn ouders in Terlanen. 's Anderdaags liet zijn vader in de kerk van Terlanen een dankmis opdragen voor zijn behouden thuiskomst. Aan het einde



Met dank aan Emiel Verheyden voor het bidprentje van Modest Kumps.

van deze dienst zongen, zoals zijn dagboek aangeeft, alle aanwezigen uit volle borst het Nationaal Volkslied mee. Op kerstdag 1918 was hij alweer terug in het hospitaal L'Océan in De Panne. In januari 1919 werd hij met onbepaald verlof gezonden. De oorlog was ook voor hem eindelijk voorbij.



2014-18
100 jaar Grote Oorlog

KALENDER

SEPTEMBER

Zondag 28 Petanque, Den Turf, individueel kampioenschap

OKTOBER

Zaterdag 4 Winterkermis Terlanen

15:00 u familiewandeling langs de benedenloop van de Lane, Den Turf

Zondag 5 Winterkermis Terlanen

10:00 u misviering, St. Michielskerk Terlanen
11:00 u processie, Terlanen
11:30 u kermisortie fanfare

Maandag 6 20:30 u Beter bewegen, elke maandag

Donderdag 9 19:30 u kookles 'pompoenen en courgettes', KVLV, Den Turf

Vrijdag 10 18:00 u Beter bewegen elke vrijdag voor senioren

Dinsdag 14 Kijken naar kunst, KVLV (Gewest), Neerijse

Woensdag 15 19:30 u hobbycafé, KVLV, bij Hans.

Een gezellig onderonsje terwijl we haken, breien, naaien... Godelief helpt je graag verder indien nodig.

Zondag 19 15:00 u voordracht 'Ouder worden, een gave', KVLV, Den Turf

Dinsdag 21 bezoek aan de Suikerraffinaderij en het Suikermuseum in Tienen, KVLV

Vertrek om 10u aan de kerk van Terlanen. Inschrijven bij Marijke 016 47 25 44 marijkedk@hotmail.com. Meer info na inschrijving.

Plaatsen zijn beperkt. Partners zijn eveneens welkom. Prijs: ± 35€: bezoeken en middagmaal (zonder drank) inbegrepen

NOVEMBER

Zaterdag 1 14:30 u Allerheiligenviering 'Lof', St. Michielskerk Terlanen

Zaterdag 8 18:00 u Feestvergadering, KVLV, Den Turf

Ook dit jaar zorgen we voor een spetterende show. Met nooit geziene acts maken we er een knettergekke circusavond van. Leg je verkleedkleren al maar klaar. Meer info volgt.

Woensdag 12 20:00 u Open Dorpsraad, Den Turf

Donderdag 13 19:30 u kookles 'Spanje en Portugal', KVLV, Den Turf

Woensdag 19 19:30 u hobbycafé, KVLV, bij Hans.

Een gezellig onderonsje terwijl we haken, breien, naaien... Godelief helpt je graag verder indien nodig.

Zaterdag 23 18:00 u Mosselkermis, BCTO, Den Turf en **zondag 24** 12:00 u Mosselkermis, BCTO, Den Turf

Zaterdag 29 14:00 u Sinterklaasfeest, VJT, Den Turf

DECEMBER

Zondag 14 Kerstfeest voor leden, KVLV, den Turf

Woensdag 17 19:30 u hobbycafé, KVLV, bij Hans.

Een gezellig onderonsje terwijl we haken, breien, naaien... Godelief helpt je graag verder indien nodig.

Woensdag 24 23:00 u Kerstmisviering, St. Michielskerk, Terlanen

JANUARI 2015

Vrijdag 9 20:00 u Toneelavond, Steeds Beter Terlanen, Den Turf

Zaterdag 10 18:00 u en **zondag 11** 17:00 u Muziek- en toneelavonden Kon. Fanfare St. Michaël Terlanen, Den Turf

Terlanen digitaal



Ben je actief op 's werelds grootste sociale netwerk en wil je meer weten over wat er reilt en zeilt in Terlanen? Vind dan onze pagina www.facebook.com/Terlanen leuk en laat iets achter op ons prikbord.



Scan de QR-code hiernaast en ga rechtstreeks naar onze pagina! Via deze weg kan je je ook nog registreren op onze 'Turfput online'.

COLOFON

HERFST 2014 • Werkten mee aan dit nummer: Filip Craps, Björn D'Hoop, Gilberte Vanhalewijn, Hilaire Vloebergh, Kristel Rosier, Geert Glas, Johan Vanherberghen, Judith Blaauw • Vormgeving: UPSide bvba - johan@upside.be • Druk: Drukkerij De Coster Overijse info@drukdecoster.be • Reacties via terlanenturf@gmail.com • Verantwoordelijke uitgever: Geert Glas - Bollestraat 71 3090 Overijse • Actuele info kan je vinden op www.terlanen.be



Ook de Koninklijke Fanfare St Michaël Terlanen nam deel aan de Druivenstoet



De vruchtbare grond in Terlanen levert wel wat mooie gewassen!



De Boekentassenwijding was een groot succes. Een opsteker voor de parochieploeg! Een 30-tal kinderen, veel ballonnen en 3 pracht muzikanten luisterden deze viering op.



De enthousiaste dames van KVLV Terlanen namen ook deel aan de Druivenstoet!



De Turfstekers: stilaan worden zij ook bekend in en om Terlanen. Zelfs tot in Bruttig-Fankel (Duitsland) waar zij voor de 3^{de} maal deelnamen aan het 'Bruttiger Weinfest 2014'.